

Schrijf eens voor jezelf op waar je aan denkt bij aanbidding.





Waar denken we aan bij aanbidding?

Als we denken aan aanbidding dan gaat het puur om het aanbidden van God om wie Hij is. Bij aanbidding ben je zelf helemaal buiten beeld en richt je al je aandacht op God. Hij is degene die het waard is om te aanbidden omdat Hij God is en geen mens (**Hosea 11:9**). God is heilige liefde en Hij is het waard om te aanbidden.

VRAAG: Waarom is God het waard om door jou aanbeden te worden ?

Mensen verwarren aanbidding wel eens met het hebben van een 'goed gevoel'.
Zie onderstaand voorbeeld:

Na een kerkdienst kwam een man naar de voorganger om te zeggen dat hij de aanbidding die ochtend heel erg slecht vond. Waarop de voorganger zei: Prima.

Ja, maar u hebt mij misschien verkeerd begrepen, zei de man. Ik zei dat ik de aanbidding helemaal niet goed vond.

Prima, zei de voorganger weer. Want de aanbidding van vanmorgen was niet voor u.

De aanbidding van vanmorgen was alleen bestemd voor God.

Als aanbidding alleen maar een goed gevoel is omdat je lekker hebt kunnen zingen tijdens een zangdienst dan is het maar de vraag of je werkelijk God hebt aanbeden.

De volgende 2 citaten zeggen daar iets over:

Citaat 1: Muzikale aanbidding is makkelijker dan Bijbelstudie.

Voor het laatste moet je veel meer moeite doen.

Citaat 2: Veel christenen hebben een 'te hoog praisegehalte'.

Gevoel en ervaring zijn belangrijker geworden dan 'kruisdragen'.

De liedtekst uit Opwekking 510 uit de Opwekkingsbundel zegt het volgende:

Heer, ik geef U mijn hart, ik geef U mijn ziel; ik leef alleen voor U.

Of wat dacht je van de volgende liedtekst uit Opwekking 398:

Hier ben ik Heer: vul mij, vorm mij, leid mij en zend mij.

Deze teksten uit de Opwekkingsbundel komen overeen met de tekst uit Psalm **42:1,2**:

Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God.

Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen?

De grote vraag is, is de belevenis van wat je zingt ook echt een afspiegeling van je leven?

Als voorbeeld de woorden van Jacobus:

*Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. **Jacobus 2:18b.***

Als je het hebt over aanbedding, dan moet je het ook hebben over een ‘aantrekkelijke macht’.

Er is namelijk iets wat jou aantrekt en dat je daarom ook wilt aanbidden.

Er zijn mensen die enorm worden aangetrokken door geld of bezit of status, een mooi lichaam, visuele beelden, krachtsvertoning, etc.

VRAAG: Wat kun je allemaal nog meer aanbidden ?

Je kunt ook enorm aangetrokken worden door mensen met een sterke overredingskracht, met een bijzonder charisma en persoonlijkheid. En hoe meer jij je aangetrokken voelt, des te meer macht kan iets of iemand anders over jou krijgen en voor je het weet, of misschien realiseer je het niet eens, ben je aan het aanbidden.

Als we de bijbel lezen zien we dat mensen van alles kunnen aanbidden.

De natuur, hemellichamen (zon, maan en sterren), afgodsbeelden (van mensen, dieren, hemellichamen en zelfs een onbekende god, zie **Handelingen 17:23**), vruchtbaarheidsbeeldjes maar ook kleding en andere ‘heilige’ attributen zoals botten van overleden ‘heiligen’.

Maar ook mensen kunnen worden aanbeden zoals Nebukadnezar die zich wilde laten aanbidden door middel van het knielen voor een gouden beeld (**Daniël 3**).

In **Kolossenzen 2:18** is er zelfs sprake van engelenverering, iets wat vandaag de dag steeds meer voorkomt.

Degene die deze vormen van aanbedding waarschijnlijk heeft losgelaten op deze wereld is satan zelf. Laten we een aantal teksten lezen.

*Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste. **Jesaja 14:13,14***

(Boven Gods troon en aanbeden worden?)

*Je schoonheid had je hoogmoedig gemaakt, je had je wijsheid en luister verkwanseld. Daarom heb ik je op de aarde neergeworpen, als een schouwspel voor andere koningen. **Ezechiël 28:17***

(Schoonheid en hoogmoed en aanbeden worden?)

*...als U in aanbedding voor mij (satan) neervalt, zal dat allemaal van U zijn.’ Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.’ **Lukas 4:7***

(De ultieme vorm van aanbedding, als Jezus, de Zoon van God voor jou knielt.)

VRAAG: Als Jezus onze Leider verleid werd om de duivel te aanbidden, waarom zouden wij dan niet verleid kunnen worden tot aanbedding van het verkeerde ?

*Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het Lam dat geslacht is. **Openbaring 13:8***

(Alle mensen, zonder de verlossing van het Lam, zullen aanbidden...)

Een bijzondere tekst in dit geheel is **1Korintiërs 10:19,20**:

Of dat afgoden echt bestaan? Dat niet, maar wel dat heidenen aan demonen offeren en niet aan God, en ik wil niet dat u één wordt met demonen (daimonion).

VRAAG: Wat doe je eigenlijk als je afgoden aanbidt ?

In de eerste vier van de 10 geboden zien we duidelijk dat God wil dat wij Hem alleen aanbidden, **Deuteronomium 20:3-8** (lezen).

Dit wordt bekrachtigd door Jezus in **Mattheüs 22:37**:

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.

God liefhebben is de mooiste vorm van aanbidding

God wil dat wij Hem aanbidden in Geest en in waarheid:

Johannes 4:23,24 *Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid.* (NBV)

VRAAG: Wat betekent: aanbidden in Geest en in waarheid ?



Aanbidding in verschillende vormen* in de Hebreeuwse taal:

Yadah

Het woord Yadah betekent letterlijk: **uitstrekken van je handen en verlangen naar**.

Dit is dus een fysieke daad. Dit is een intensieve manier van aanbidding.

Yadah kan gaan over het prijzen van God en Hem dankzeggen.

(Zie: Genesis 29:35; Psalm 9:1; 28:7; 43:4; 139:14; Jesaja 38:19)

Towdah

Het woord Towdah wordt gebruikt als je God wilt **danken voor al het goede** dat Hij je geeft.

Het betekent ook: Uitstrekken van je handen in dankbaarheid. Dit woord betekent ook uitspreken van lof in een groep. De bijbel moedigt je dus ook aan om samen God te aanbidden.

(Zie: Leviticus 7:12; 2Kronieken 29:31; Psalm 42:4; 50:14,23; Jeremia 30:19)

Tehillah

Het woord Tehillah betekent: **Een lofgezang**; plaatst God op de troon.

Dit woord staat dit in de context van overwinning. Er wordt uitgesproken dat God overwinnaar is en dat Hij zal overwinnen in elke situatie.

(Zie: Deuteronomium 10:21; 2Kronieken 20:22; Psalm 22:3; 40:3; 51:15; 106:12;

Jesaja 42.8,10,12; Habbakuk 3:3)

Halal

Het woord Halal betekent: **Uitbundig ronddraaien**; een heftige expressie, 'dwaas' zijn

* www.eo.nl/ronduitthema/groeieningeloof

voor de Heer; stralen. Daarmee roept dit woord ons dus op om geen schaamte voor mensen te hebben, maar om onszelf volledig te richten op het aanbidden van God.

Je kent ze wel: vrouwen uit andere landen die vol passie hun emoties de vrije loop laten tijdens een begrafenis. Vaak komen er hoge, intense klanken uit hun mond. Als je goed luistert dan hoor je dat ze het woord Halal heel snel en heel vaak achter elkaar uitroepen. Het woord Halleluja is afgeleid van het woord Halal.

(Zie: 1Kronieken 16:10; 2Kronieken 5:13; Psalm 34:2; 69:30; 84:4; 105:3; 113:1; 148:1-5; 150:1-6)

Zamar

Dit woord betekent: **Het beroeren, bespelen van de snaren**; zingen om te vieren, ondersteund door muziek. Dat het aanbidden van God wel degelijk gepaard mag gaan met zang en diverse muziekinstrumenten bewijst het woord Zamar.

(Zie: Richteren 5:3; Psalm 27:6; 33:2; 57:9; 92:1; 98:4,5; 108:1; 149:3; Jesaja12:5)

Shabach / Ruwa

Deze woorden betekenen: **Luid roepen; klappen**; een triomfantelijke verklaring.

Een team behaalt de overwinning, dus we juichen. Iemand houdt een goede speech, dus we klappen. Denk aan het aanmoedigen van een sportteam. Zo mag je dus juichen voor God.

(Zie: Psalm 63:3; 117:1)

Barak

Het woord betekent: **Neerknielen in aanbidding en onderwerping**. Om Hem te zegenen, maar ook om zelf gezegend te worden.

(Zie: Psalm 34:1; 63:4; 72:15,17-19; 95:6; 103:1, 2, 20-22; 134:1-3)



De verschillende offers in het Oude Testament.

In het OT komen verschillende offers voor.

Deze offers zijn verschillend omdat er ook verschillende redenen zijn waarom je jezelf bij God wil verootmoedigen. In de Kerk van de Nazarener is er tijdens de eredienst ook een openaltaar. Je kunt dan tijdens de dienst knielen voor God. Je mag dan komen met je zorgen maar ook met de dankzegging, maar ook met je zonden en ook je voorbede voor een ander.

De vele verschillende offers in het OT kunnen we in een aantal categorieën indelen.

Als je kijkt naar de verschillende categorieën zie je wellicht ook een vorm van aanbidding die je als christen toepast in je persoonlijke relatie met God.

1. Het brandoffer (ola) / Toewijding

Het dier wordt in het geheel, nadat het bloed gesprekeld en de huid gevild was, verbrand op het grote altaar in de voorhof (het brandofferaltaar). Het brandoffer is het beeld van:

Volledige, onverdeelde overgave/toewijding aan God (Bekering – toewijding)

2. Het spijsoffer (Minha) / Dank + Toewijding

Dit offer bestond altijd, uitgezonderd **Genesis 4:4**, uit de voortbrengselen van de bewerkte grond. Het is het offer van de bezittingen van het volk (**1Kronieken 29:14-16**).

Het spijsoffer moet altijd tegelijk geofferd worden met het brandoffer.

Als je jezelf volkomen geeft dan ook een deel van je bezittingen (Vrijwillig geven)

Zoals: **Het graanoffer** Een dagelijks offer van de priesters voor God bedoeld als een geurige gave die God behaagt. Er mag nooit zuurdesem in zitten, wel zout en het moet bestreken worden met olie. Zodoende is het een reukoffer (dankzegging) dat 's morgens en 's avonds naar heerlijk gebakken brood ruikt. Met olie bestreken is het een offer voor God dat in zijn geheel moet worden verbrand, zonder olie bestreken mogen de Levieten hiervan eten. (denk aan het avondmaal...)

3. Het dank(vrede)offer (*zabah selamim*) / Gemeenschap

Dit offer lijkt op het brandoffer. Alleen mochten na dit offer alle familieleden deelnemen aan de maaltijd van dit offer. Het is een offer van gemeenschap met God en met mensen.

Met elkaar God danken (*Lofprijs – aanbidding*)

4. Het zond(reinigings en herstel)offer (*hatta at*) / Vergeving

Bij vergissing, zonder opzet van een zonde of bij een wetsovertreding kon men een zondoffer doen. De onwetendheid verkleinde de schuld maar hief die niet op.

De zonde moet ingezien en beleden worden. De grootte van het zondoffer wordt bepaald door de financiële situatie van de betrokkene.

Volkomen rein voor God verschijnen (*Bewust rein leven*)

5. Het schuldoffer (*assam*) / Vergeving

Dit offer had betrekking op dingen die met wijding in verband stonden. Bijvoorbeeld onrecht dat ongewild God was aangedaan, bij het brengen van de tienden, van de eerstelingen, etc. Het offer was echter nog niet voldoende: ook moest tegenover God of tegenover de naaste schuld vereffend worden.

In het reine komen bij God, belijden en vergeving vragen (*Belijden / vergeving*)



De verschillende kanten van aanbidding

Vanuit de studie van het offeren in het OT leren we dus dat de aanbidding voor God verschillende kanten heeft voor degene die aanbidt:

1. **Bekering, overgave en toewijding.**
2. **Het vrijwillig geven van jezelf en bezit.**
3. **Samen met anderen God aanbidden als gemeenschap.**
4. **Leven in reinheid (gehoorzaamheid)**
5. **Het belijden en vragen om vergeving bij God en bij anderen.**

Welke vorm van aanbidding is nieuw voor jou?

In het OT zien we deze 5 verschillende kanten terug komen in **Psalm 51** (*lezen*).

In het NT zien we deze 5 verschillende kanten terugkomen in het grootste gebod dat Jezus ons geeft: *Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.* **Mattheüs 22:37**

Echte aanbidding is alles wat je hebt geven aan God.

Zie het verhaal van de arme weduwe in **Lukas 21:1-4** (*lezen*).

Hier tegenover staat het verhaal van Paulus.

Luister maar eens wat hij schrijft in **Filippenzen 3:18,19**:

Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken.

Je kunt een 'naamchristen' zijn en toch heel erg gericht zijn op aardse zaken.
Paulus legt dat uit in **Romeinen 12:1,2**:

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in Zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wilt en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.

Aanbidding = **je gezindheid vernieuwen.**

De innerlijke mens vernieuwen, van dag tot dag, **2Korintiërs 4:16.**

Je kleden in de liefde (de liefde aandoen), **Kolossenzen 3:14.**

Luister eens naar de woorden van **God** over dit onderwerp:

Ik heb een afkeer van jullie feesten, Ik wijs ze af, jullie samenkomsten verdraag Ik niet.

Ik schep geen behagen in de brand- en graanoffers die jullie Mij brengen; de vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur Ik geen blik waardig.

Bespaar Mij het geluid van jullie liederen; de klank van jullie harpen wil Ik niet horen.

Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.

Amos 5:2

Aanbidding is hier: **recht en gerechtigheid doen** plaatsvinden.

Als laatste, de tekst waarom wij God mogen aanbidden:

Efeziërs 3:14-21

*Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader,
naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,
opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid,
met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens,
opdat Christus door het geloof in uw harten woning make.*

Geworteld en gegrond in de liefde,

zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten,

hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is,

en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat,

opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.

Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt,

bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen,

Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus

tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

Wat heb je geleerd?

